



bewaar afstand



zeg hoi met een elleboog-boks



Brief voor de kinderen van groep 1 t/m 4 van de Bron

Beste jongens en meiden,

Jullie vader of moeder wil deze brief vast wel voorlezen als je dit zelf nog niet kunt.

Wat hebben we jullie gemist, maar vanaf maandag 11 mei mogen we weer voor een aantal dagen per week naar school. Helaas nog niet allemaal tegelijk, maar we vinden het fijn om jullie weer te zien. Om weer samen naar school te mogen komen, zijn er een aantal afspraken. Deze afspraken zijn er om het naar school gaan veilig te maken.

Jullie weten dat jullie niet naar school konden vanwege het Coronavirus, een virus waar we ziek van kunnen worden. Om te zorgen dat we niet ziek gaan worden, gaan we niet allemaal tegelijk naar school. Als jij naar school mag (papa en mama weten precies wanneer dat is), kom je zelf of papa/mama/je oppas brengt jou naar school. Zij mogen niet helemaal mee naar het hek lopen, dus het laatste stukje moet je zelf lopen. Bij het hek zie je juf Arina staan en ik (juf Lian) ben er ook. Je eigen juf niet, want die wacht op je in de klas. Als je het spannend vindt, dan lopen wij met jou mee naar je klas.

Eerst komen de kinderen van groep 1 en 2 op school en een kwartier later de kinderen van groep 3 en 4. Als je in de klas komt, zal de juf je zeggen wat je mag doen. Je moet namelijk eerst je handen wassen met gel of met zeep. Je eigen juf helpt je daarbij.

Wat ook een beetje anders is, is dat we niet elke dag naar school komen. Je komt op maandag en donderdag of je komt op dinsdag en vrijdag naar school. Op de dagen dat je op school bent, geeft de juf je les en de dagen dat je thuis bent, ga je zelf aan het werk. De juffen leggen dit werk vooraf uit op school. Zit je in groep 3+4? Dan krijg je van de juf ook nog wat werk voor de woensdag, wat je ook zelfstandig kunt maken.

De dagen dat je naar school komt, blijf je bijna de hele dag op school. Tussen de middag eet je samen met je juf in de klas en samen speel je ook buiten. De school is eerder afgelopen dan 15.15 uur, omdat we korter pauze hebben tussen de middag. Als jouw vader/moeder of de oppas je dan nog niet kan halen en de BSO komt ook nog niet zo vroeg, geeft dat niets, want wij zijn ook nog op school. Als het mooi weer is, gaan we lekker buiten spelen en anders spelen we binnen.

In de school moeten we proberen niet te dicht bij de juf te komen. Dat wordt best lastig, maar samen kunnen we dit. De juf weet precies wat ze wel of niet mag doen, dus zij helpt jullie. En weet je wat leuk is? Jullie kunnen elkaar onderling een elleboog-boks geven!

Wat ook een beetje raar is, is het scherm dat de juf op haar tafel heeft staan. Je kent het misschien wel uit de winkel. Dit is zodat we elkaar niet in het gezicht kunnen hoesten of niesen. Misschien ziet de klas er ook een beetje anders uit. Dit is om te zorgen dat we meer ruimte hebben.

Je weet dit vast nog wel: we hoesten en niesen in onze elleboog, we wassen onze handen vaak en proberen afstand van elkaar te houden. Gelukkig mogen kinderen wel iets dicht bij elkaar komen.

We wassen onze handen extra vaak. De school heeft van alles gekocht, namelijk zeep en desinfecterende gel. De juf vertelt je precies wanneer je je handen moet wassen, maar je weet het vast zelf ook:

- ✓ *Bij binnenkomst*
- ✓ *Voor en na het buitenspelen (pauze)*
- ✓ *Voor en na fruit eten*
- ✓ *Voor en na de lunch*
- ✓ *Na hoesten en niesen*

Als je thuiskomt, of bij de BSO, dan was je je handen weer.

Aan het eind van de dag, als we naar huis gaan, loop je samen met de juf naar het hek. De juf zegt wel wanneer. Dan is het even raar, want diegene die jou ophaalt, staat wat verder weg. Dit komt omdat grote mensen niet dicht bij elkaar mogen komen. Je weet de regel: als je papa of mama, of de oppas nog niet ziet, blijf je bij de juf wachten.

Tot slot.. deze plaatjes hangen we ook op in school, dat helpt ons om alle afspraken te onthouden.

Groet namens alle juffen,

Juf Lian



nies en hoest in je elleboog



snuit je neus in een papieren zakdoek



was je handen vaak met zeep